

# Sinh nhằm thế kỷ

## Chương Đài Lê Văn Châm

Có phải chúng ta sinh nhằm thế kỷ  
Mở mắt chào đời đã thấy chiến tranh  
Mẹ à ơi! Canh trâu ru con ngủ  
Đêm qua mau trong giấc điệp an lành

Tuổi thơ ngây trưởng thành theo chiến cuộc  
Cha kêu hùng tiếp nối bước tiền nhân  
Chống ngoại xâm một ngàn năm Bắc thuộc  
Diệt bọn tham tàn sát hại lương dân  
Vợ khóc chồng chít lên vành tang trắng,  
Giặc Pháp tràn vào, nô lệ trăm năm  
Túy ngoạ sa trường thây phơi chiến trận  
Vì nước quên mình đại nghĩa diệt thân

Bê gậy xích xiềng, xua tan bóng tối,  
Dựng lại cơ đồ nước Việt thân yêu  
Cả ba niềm gồm thâu về một mối  
Hạnh phúc đong đầy, cuộc sống phì nhiêu.  
Nhưng bốn năm (1945) một “mùa Thu cách mạng”  
Lãnh tụ họ Hồ, tên giả Chí Minh,  
Một lũ đười ươi, hô hào lập đảng  
Cộng sản hiện hình, đất nước điêu linh

Mãi tiếp nối những tháng năm lừa dối  
“Mặt trận” ra đời “giải phóng miền Nam”  
“Giết giết nữa” (Tố Hữu) bao người dân vô tội,  
Lãng nhục, đọa đầy, bán rẻ lương tâm.

Quyết tiêu diệt loài vong nô gian ác  
Lớp lớp trai hùng – thế hệ anh, tôi  
Bỏ lại đằng sau công danh thành đạt  
Từ giả gia đình, tạm biệt cuộc vui

Nhưng than ôi! đất trời làm giông bão  
Hai một năm (1954-1975) lịch sử đã sang trang,  
Nền Cộng Hòa phút chốc đành tan rã  
Vận nước suy đồi, dân tộc làm than.

Người nằm xuống không mồ yên mả đẹp,  
Không thân nhân hương khói khắp mọi miền,  
Không tiền đưa, biết có ai thương tiếc?

Khi tổ quốc còn rên siết triền miên  
Kẻ ở lại ôm buồn đau uất hận,  
Thân xác mỗi mòn, tóc đã pha sương  
Luôn đấu tranh, không đầu hàng số phận  
Hiền trọn đời mình, chết cho quê hương

Chí tiến thủ song sức người hữu hạn  
Lặng lẽ cúi đầu, khuất phục thời gian  
Nợ núi sông chưa chu toàn bốn phận  
Thôi cũng đành tạ tội với muôn dân.

Chúng ta lỡ sinh ra làm thế kỷ  
Đừng trách trời, đừng oán ghét thế nhân  
Hẹn kiếp sau vẫn làm dân nước Việt  
Để ngắm giang sơn rực rỡ cờ vàng.