

ĐỊA ĐẠO CỬ CHI

TQLC Tôn Thất Soạn

L.T.S: Trước năm 1975, cựu Đại Tá Tôn Thất Soạn từng là Chiến Đoàn Trưởng Thủy Quân Lục Chiến của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhiệm vụ sau cùng của ông là Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Hậu Nghĩa. Ông là một trong hai vị Chiến Đoàn Trưởng đầu tiên của Lữ Đoàn TQLC (9/5/1966) tham dự những cuộc hành quân lịch sử tại vùng II Chiến Thuật và đặc biệt trong trận Tết Mậu Thân 1968 ở thủ đô Sài Gòn.

Khi Cộng Sản xâm chiếm miền Nam Việt Nam, ông bị bắt và bị tù cải tạo 13 năm, qua Mỹ theo diện HO năm 1992 và sống tại Iowa City, Iowa. Bài viết sau đây của ông trình bày những chứng cứ cho thấy địa đạo Củ Chi của CSVN chỉ là một trò bịp thiên hạ.

Cứ mỗi lần đọc báo thấy phái đoàn này, du khách nọ đến Việt Nam xem cái gọi là “Địa Đạo Củ Chi” là chúng ta thấy mình trực diện với một đám lưu manh, chuyên môn lừa gạt người khờ khạo cả tin theo kiểu “dụ con nít ăn cút gà”(xin lỗi quý vị, không loại trừ trường hợp điển hình Việt Kiều NNL vừa mới xảy ra gần đây!)

Cái mà Hà Nội gọi là “Vách Sắt Thành Đồng Củ Chi” là trò bịp bợm, tuyên truyền xảo

quyệt, tất cả hầm hố, địa đạo chỉ cần một mùa mưa là hỏng hết, phải đào lại, tu bổ lại. Cái nào không sập thì cóc, nhái, rắn rết, bò cạp, bọ chét cư ngụ trong đó. Du kích Việt Cộng (VC) bị chúng cắn hàng ngày, ghe lác đầy mình, cực chẳng đã, đối diện với cái chết mới “chém vè” chui trốn xuống đó, chịu đựng từng phút từng giờ chứ từng ngày là xem như tiêu đời. Tới đến là chúng trôi lên miệng hầm tìm đường trốn đi nơi khác, hoặc tập trung để phản ứng lại.

“Địa Đạo Củ Chi” là danh từ thường dùng của báo chí Mỹ, Công Sản Hà Nội gọi Củ Chi là “Vách Sắt Thành Đồng”, Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) ta quen gọi địa danh này là mật khu Hồ Bò. Đây là vùng đôn điền cao su rộng lớn bị bỏ hoang vì chiến tranh, thuộc quận Phú Hòa, tỉnh Bình Dương. Phần đất phía hữu ngạn sông Sài Gòn. Phía Bắc tiếp giáp với mật khu Bời Lời, quận Trảng Bàng, tỉnh Hậu Nghĩa. Phần đuôi của mật khu Dương Minh Châu và phía tả ngạn là mật khu Tam Giác Sắt (quân đội Mỹ đặt tên) thuộc quận Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Nói tóm lại, theo ranh giới quân sự và hành chánh của VNCH trước 1975 thì khu vực Địa Đạo Củ Chi không nằm trong khu vực trách nhiệm của quận Củ Chi cũng như Tỉnh/Tiểu

Khu Hậu Nghĩa (T/TKHN).

Mật khu Hồ Bò là nơi trú đóng của Phân Khu 6 Đô Thành Sài Gòn-Chợ Lớn Việt Cộng (VC), lực lượng bảo vệ là Trung Đoàn 101 VC còn gọi là Trung Đoàn Thủ Đô VC, ngoài ra còn có Tiểu Đoàn Quyết Thắng 1, 2.

Từ khi SĐ25 BB Hoa Kỳ do Thiếu Tướng Weyand chỉ huy, đến đóng tại căn cứ Đồng Dù, Củ Chi, mật khu Hồ Bò bị tê liệt vì pháo binh 105, 155, 175 của căn cứ này và những phi vụ B.52. Bọn cán bộ trung và cao cấp VC chỉ sống chui nhủi dưới hầm, ít dám nhón nhờ trên mặt đất như trước nữa. SĐ1 Không Kỳ HK còn gây ác liệt hơn cho VC, đơn vị này TTV điều hâu bắt sống rất nhiều VC.

Ngoài ra có tin đồn là quân đội Mỹ thả một loại kiến Phi Châu xuống các địa đạo, khi đánh hơi người là tấn công, sanh ghê lở loét. Quân đội Mỹ có huấn luyện một toán người lùn, nhỏ con, dễ thuận tiện chui xuống các địa đạo hầu truy diệt du kích VC.(theo The Tunnel of Củ Chi của Tom Penniccate).

Về phía Tiểu Khu Hậu nghĩa (TKHN) khi có tin tức tình báo chính xác, với sự hướng dẫn của hội chánh viên VC, Địa Phương Quân & Nghĩa Quân (DPQ&NQ) TKHN với sự yểm trợ trực thăng vận của Mỹ đã đột kích và khai thác hầm bí mật chứa vũ khí VC, có một lần 300 vũ khí cá nhân VC bị TKHN tịch thu và một số cán bộ phân khu 6 VC cùng binh sĩ trung đoàn 101 VC bị bắt làm tù binh.

Đầu năm 1970, Tiểu Khu Hậu Nghĩa đề nghị kế hoạch ủi quang mật khu Hồ Bò lên Quân Đoàn III. Trung Tướng Đỗ Cao Trí TL/QĐ. III với cố vấn Mỹ là Trung Tướng Weyand (cựu TLSĐ25BB Mỹ) đã chấp thuận kế hoạch. Phương tiện ủi quang là đơn vị xe ủi đất loại lớn ROME PLOW của Mỹ gồm 12 chiếc, với 1 Tiểu Đoàn DPQ/TKHN yểm trợ an ninh giai đoạn đầu và giai đoạn chót. Thời gian là 1 tháng.

Giai Đoạn I: thời gian 1 tuần lễ

Khai quang khu rừng chồi đầy mìn bẫy VC ở phía Tây Bắc căn cứ Đồng Dù SD 25 Mỹ.

Ngày đầu tiên ủi quang, khu vực ẩn trú của huyện đội Củ Chi VC: một số VC bị bắt sống với vũ khí đầy đủ, một số bị chôn vùi chết cùng vũ khí dưới sức nặng của xe xích sắt bánh xe, mà ta không kiểm chứng được số lượng chính xác. Một tiểu đội ĐPQ/TKHN lần theo lằn bánh xe xích sắt sụp xuống địa đạo khoảng 20 mét, moi lên được 17 xác VC và 17 súng AK 47.

Diện tích ủi quang khoảng 5 km 2. Những ngày kế tiếp, ĐPQ/TKHN cũng bắt được một số VC chui lên khỏi địa đạo đầu hàng với vũ khí cá nhân. Nhưng sau đó VC bắt đầu phản ứng chống cự, chúng bắn B40, B41, súng AK47 khiến một số tài xế bị thương hay tử thương.

Giai Đoạn II: Ủi quang mật khu Hồ Bò, thời gian 2 tuần lễ

Đảm trách an ninh do Thiết Đoàn M48 và M113 của SĐ25 HK phụ trách. Sau 2 tuần lễ, toàn bộ mật khu Hồ Bò đã được ủi quang sạch. Có nghĩa là khu rừng rậm đầy mìn bẫy được san bằng ra như một khu vực chuẩn bị để lập đồn điền cao su mới, rộng khoảng 60 km vuông. Hệ thống địa đạo bị sập, bị cày nát. Đa số hầm hồ cũ bị hư hại vì thời gian và thời tiết.

Giai Đoạn III: Ủi quang mật khu Bời Lời, khoảng 1 tuần lễ.

Sau khi dưỡng quân và tu sửa máy móc xe cộ 1 tuần, đoàn xe ROME PLOW với sự yểm trợ của Thiết Đoàn SĐ25 Mỹ đã ủi sạch mật khu Bời Lời mà không gặp một trở ngại nào. Đây là nơi đóng quân của 3 Trung Đoàn VC Q.761, Q.762 và Q.763.

Sẵn đà, đoàn ROME PLOW ủi tiếp lên phía Bắc, đặng con đường từ Trảng Mít (Tây Ninh) qua Dầu Tiếng (Bình Dương). Sau hơn

1 tháng, đoàn ROM-PLOW đã ủi quang một diện tích khoảng 400 Km vuông, từ con đường Củ Chi, Phú Cường lên đến con đường Trảng Mít, Dầu Tiếng dọc theo hữu ngạn sông Sài Gòn bao gồm 2 mật khu Hồ Bò và Bời Lời.

Phân khu 6 VC Đô Thành Saigon-Chợ Lớn và 3 Trung Đoàn Q.761, Q.762 và Q.763 đã bị thiệt hại một số về nhân mạng và vũ khí trong chiến dịch ủi quang năm 1970 này, phần sống sót còn lại, chịu đựng không nổi phải rời bỏ căn cứ an toàn lâu đời, để trốn chạy sang đất Miền dung thân.

Kết luận

Dưới lưỡi cày và xích sắt của đoàn ROME PLOW của ta, Địa Đạo Củ Chi của Việt Cộng đã bị ủi quang và phá hủy. Qua mùa mưa năm 1970, hệ thống Địa Đạo Củ Chi đã bị ngập nước và hư hại. Vậy còn địa đạo nào nữa mà quý vị đến xem? Việt gian Cộng Sản đã trình diễn và bịp quý vị đó.

Một thế hệ Công Sản kế tiếp đang lấy cái GIẢ, cái BỊP làm cái THẬT. Khôn thay! Hãy chấm dứt trò ĐẠI BỊP này đi.

TQLC Tôn Thất Soạn

Cái Chết Của MỘT TƯỢNG ĐÁ

Khoa Hữu
Saigon, 1990



Cái chết của một tượng đá

Si Dieu existe, que souhaitez vous qu'il vous dise après votre mort.

Tạc mãi đau thương người thành đá
ngồi canh đồng đội đã bao năm
cây súng gác ngang đời không ngủ
chiếc ba lô vai nặng vết hằn.

Người ngồi đó, mở trang bi sử
chiến bào như thấm máu chưa khô
ta ngồi đó xanh hàng bia mộ
áo nhung rêu cũng bạc dấu thù.

Ta muốn hỏi người từ đâu đến
bèo mây hạnh ngộ, có nhớ ta
ta về từ những vùng, khu chiến
bọc kính hoàng xương mất, để da.

Ta muốn hỏi người, câu sinh tử
mắt trẻ thơ, môi cánh hoa đào

trán cô phụ băng lời tình sử
tóc mẹ già phủ mặt chiêm bao.
Cái chết – những con thiên nga trắng
ngàn năm tuyệt tích trời đông phương
anh hùng mặt lộ, chiến trường tận
đâu trái tim của một gã cuồng?
Đêm thập tự hàng hàng, vấn tội
đôi bạch dương chụm những đầu ma
oán sâu sương khói cao mù núi
sát thời gian, người, đá hay ta.
Mười năm, lại mười năm sống sót
chuyện dữ tan tành, đồng đội đâu
đất nghĩa trang nhớ hoang dại mọc
quê nhà đây, cỏ mới, ngang đầu.